

DeCoenenKoerier

BERICHTEN VAN ONTMOETINGSCENTRUM DE COENEN



De Coenen in de zomer: springlevend als altijd!

De Coenen gaat weer de zomerperiode in. Dat betekent onder meer dat we de maanden juli en augustus op maandag en vrijdag de deuren gesloten houden. We doen dat altijd een beetje met tegenzin, maar de realiteit is, dat er in die maanden minder vrijwilligers beschikbaar zijn en dat ook het aantal gasten terugloopt. Al met al een goede oplossing, zo hebben we de afgelopen zomers gemerkt. En intussen is er in De Coenen van alles te doen. Mensen treffen elkaar de hele dag door met wat te drinken en een stukje taart, om 12 uur is er lunch en ook de diners gaan gewoon door, net als de zomerworkshops op de maandagavond. Kortom, we mogen dan de week wat korter maken, De Coenen blijft in de zomer springlevend. Met het mooie terras erbij zelfs levendiger dan ooit!

CoenenAcademie van start

In de CoenenAcademie bundelen we de activiteiten die te maken hebben met leren en kennis delen. In principe gepresenteerd door en met mensen uit de Coenen-omgeving. Daar is immers een schat aan talent, kennis en ervaring te vinden. Maar soms ook met inbreng van elders. Een deel van de bijeenkomsten is gratis, met een kleine bijdrage voor koffie en thee. Maar de ruimten in De Coenen kosten ook geld, dus komen er op termijn ook betaalde cursussen en lezingen.

Zomerworkshops

Inmiddels zijn er twee zomerworkshops van start gegaan, steeds op **maandag van 19.30 tot 22.00 uur**. Kosten € 3,- per workshop per keer (meer mag) incl. koffie/thee. Elke workshop is er om de twee weken. Op **2 juli** is de tweede aflevering van de workshop 'Goed oud worden'. De andere workshop, 'Samen schrijven', start op **25 juni**. Let wel: het zijn 'aanschuifsessies': iedereen die zin heeft, komt er bij zitten en doet mee. Instappen kan altijd. Inschrijven is niet nodig.

Op de koffie met Colla Marsman

Elke maand organiseert ZorgSaam Zuid een koffie-ochtend voor haar leden, waar iemand uit de zorg van alles vertelt over zijn of haar werk en ervaringen. En bovendien open staat voor alle mogelijke vragen van de deelnemers. De apotheker en de arts waren al te gast, nu is de beurt aan de wijkverpleegkundige. Dat is Colla Marsman, werkzaam bij Cordaan, Thuiszorg Museumkwartier. Op 12 juli van 10.30 – 12.00 uur is de Lumière haar podium, een plek waar ze zich overigens ook in de letterlijke zin helemaal thuis voelt.

1 juli: grote burenborrel

Het is weer tijd voor de traditionele Zomerburenborrel die Nabuurschap Harmoniebuurt en De Coenen samen organiseren. De uitgelezen gelegenheid om je burens, straat- en wijkgenoten weer eens ongedwongen te spreken. Ditmaal op 1 juli van 17.00 tot 19.00 uur. Zoals gewoonlijk € 3,- entree (voor de hapjes, kinderen gratis) en de drankjes voor eigen rekening. Voor zover mogelijk is er prachtig weer geregeld.



Cuba in De Coenen: groot succes

Even terugkijken naar het Diner Danzón op 10 juni: een prachtige namiddag en avond. Op de klanken van de Cubaanse band was het goed dansen tussen de gangen.

Eettafel De Brahmshof blijft!

Goed nieuws voor de vaste gasten: de eettafel in de Brahmshof, die op het punt stond opgeheven te worden, blijft toch bestaan. Vanaf 30 juni gaat het beheer over naar SOOZ (Sociale Ondersteuning en Opbouw Zuid) en daarmee wordt de continuïteit van de eettafel, die driemaal per week zo'n 40 gasten telt, gegarandeerd.

28 juni: Lekker ontmoeten in De Coenen

In het kader van De Week van Zuid serveert De Coenen op 28 juni een lekkere lichte lunch voor wie graag eens wat andere mensen wil ontmoeten in een gezellige sfeer. Gratis. Maar wel even aanmelden (0657 898 370) en vol is vol. Gezellig kletsen of een Goed Gesprek? Kan allemaal! In ieder geval een goede reden om eens over de drempel te stappen en het heerlijke tuinterras te ontdekken.

30 jaar Coenenkoor o.l.v. Pia Mercx !

Alice Ottersberg in gesprek met

Wil van der Wal

Wil kun je vertellen hoe en wanneer het koor is opgericht?

“Dan zal ik eerst moeten vertellen hoe De Coenen is ontstaan. Het waren Suze Kars en haar man Aad die het initiatief namen. Aad was verzekeringsagent die voor zijn werk in de buurt veel aan huis kwam en daar veel zielige eenzame vrouwen tegen kwam. Hij besprak dit met zijn vrouw die het plan opvatte om deze mensen bij elkaar te brengen; elkaar te leren kennen. Voor dit ontmoeten was een ruimte nodig.

Suze toog naar het stadhuis om hier de wethouder over te spreken. Zij stelde hem voor om een lege school in de Coenenstraat toe te wijzen voor dit plan. En inderdaad lukte dit dankzij de medewerking van ACW ‘Samenwerking’ die de school kocht en aan hen te huur gaf. De oprichting van De Coenen was op 21 maart 1988. De dametjes moesten van achter de geraniums komen.

Dirigent met geduld

En zo werd Pia Mercx, die net afgestudeerd was aan het conservatorium als koordirigent, gevraagd om een koor op te zetten. Zij nam wat zangers mee met naamsbekendheid die het koor stimuleerden tot een behoorlijk niveau. De pianist die werd aangetrokken, Marije Heuer was een beroeps met vakopleiding waar Pia het beste mee samengewerkt heeft.

Onze dirigent heeft veel geduld. Ze gaat door met instuderen tot de uitvoering haar bevalt. Het moet goed gaan. Ze wil geen 'zwanenkoor'. Dat is te min. Geduld heeft ze ook met de kwebbelende koorleden, die soms niet naar haar uitleg luisteren of niet naar haar dirigeren kijken en dus uit de maat zijn. Voor zover ik weet is Pia maar eenmaal kwaad geworden in de 30 jaar.

Bij ons koor staan niet de besten vooraan, daar doet Pia niet aan. Ze geeft uitleg hoe de muziek in elkaar steekt. En probeert koorleden die geen notenschrift kennen wat te informeren. Naar suggesties luistert Pia welwillend maar ze doet haar eigen zin.

Het koor is in de loop der tijd een hechte groep geworden. We eten twee keer per jaar samen in de Koelmanzaal van De Coenen. Het etentje, de aankleding van de tafel en de afwas worden verzorgd door kinderen van een van de leden. De afgelopen dertig jaar heeft het koor veel liederen ingestudeerd. Voor het jubileumconcert op zondag 24 juni om half drie heeft Pia uit iedere periode van vijf jaar een stuk gekozen. Een leuk idee. Ik hoop en verwacht dat er veel publiek naar het concert komt luisteren.”

Wil, bedankt voor je verhaal over je koor.

Er is altijd plaats in het koor. Belangstelling? Bel met Wil: tel. 020-6718506



We gaan verbouwen!

Het heeft even geduurd, maar nu zijn alle plannen (en financiering) rond voor een belangrijke verbouwing in De Coenen. Omdat onze mooie achterzaal in open verbinding staat met de keuken, is het in de praktijk niet mogelijk om die ruimte te gebruiken, c.q. te verhuren als er voor lunch of diner gekookt wordt. Dat wordt nu opgelost door een beweegbare wand te monteren, waardoor de keuken geluid-dicht kan worden afgeschermd. En dan is het in de Lumière stil genoeg om er te vergaderen, ook als er koks met de pannen staan te rammelen.

Veelzijdig inzetbaar

Samen met een paar andere, wat kleinere, ingrepen wordt De Coenen zo steeds veelzijdiger inzetbaar voor alle mogelijke huurders. Ondertussen blijft het natuurlijk nog steeds mogelijk om alle ruimten tegelijk te gebruiken voor feest of receptie.

Als alles goed gaat, kan de verbouwing plaatsvinden na de bouwvakvakantie, in de laatste week van augustus. Dat betekent, dat De Coenen mogelijk een paar dagen extra dicht gaat, maar dat is de moeite waard. Ergens in september hopen we dan de ‘Vernieuwde Coenen’ feestelijk in gebruik te nemen.

Openingstijden

De Coenen is elke werkdag open van 10.00 tot 17.00 uur voor koffie, thee, (meestal) taart en fris- en andere dranken. Dagelijks een complete lunch van 12.00 tot 13.30 uur. Dinsdag en donderdag diner om 18.00 uur (reserveren móet, liefst een dag van tevoren).

In juli en augustus is De Coenen op maandag en vrijdag gesloten. De zomerworkshops op de maandagavond gaan gewoon door.

Contactpersonen

Bestuur De Coenen:

Annelies van Mansfeld mail: a.van.mansfeld@kpnplanet.nl
Madelien Krips mail: krips@dds.nl

Redactie DeCoenenKoerier:

Alice Ottersberg en Martin v.d. Akker
mail: redactie@denieuwecoenen.nl

Informatie over het huren van een ruimte:

mail: verhuur@denieuwecoenen.nl



De Coenen J.M. Coenenstraat 4 Amsterdam

www.denieuwecoenen.nl

Telefoon : 020 370 9355

Voor reserveringen ook: 06 57 89 8370