

De Nieuwe Coenen *Nieuws*



Vakantie voorbij, handen uit de mouwen

Vakantie voorbij, aan de slag! De vrijwilligers van De Nieuwe Coenen gaan na een welverdiende rust weer volop aan de bak. Nou ja, dat is eigenlijk maar ten dele juist. De meeste vrijwilligers hebben in de zomer helemaal geen gas teruggenomen. Ze hebben zelfs vaak extra hard doorgewerkt om vakantievierende collega's waar te nemen. Want de lunches en diners gingen gewoon door en het eigenlijk te magere potentieel aan koks, bediening en opruimers liet zich goed voelen. Dat is nog steeds wel een probleem. Hebben we het nog over.

Weer vijf dagen open

Maar hoe dan ook, vanaf september gaan ook op maandag en vrijdag de deuren weer open voor koffie thee en een drankje, lunch en diner. Bovendien staan er weer de nodige oude en nieuwe activiteiten op het programma. Zo pakken we de draad weer op met de zondagmatinee, het Repaircafé, Raad en D(r)aad en een puzzelbibliotheek. Plus - met een slag om de arm vanwege tijd en helpende handen - nog een stel nieuwe activiteiten.

Wij gaan er weer hard tegenaan, dat staat vast. Wat u kunt doen om ons project ook dit jaar weer te doen slagen? Kom koffiedrinken, eet mee, doe mee, word vrijwilliger. En dat zijn nog maar een paar mogelijkheden...

De Nieuwe Coenen needs you !

Hier zou nou een prent van Uncle Sam bij kunnen staan met een dikke wijzende vinger. Doen we niet, liever dit plaatje dat aangeeft dat vele handen licht werk maken. Want daar gaat het om in de dagelijkse realiteit bij De Nieuwe Coenen: hoe meer handen, hoe lichter de last op ieders schouders apart. En we hebben veel te bieden. Dat hoor je als je met de vrijwilligers spreekt. Die hebben het over hun band met de vaste gasten, over de nieuwe contacten en heel vaak over het plezier dat ze beleven aan het feit dat ze iets kunnen betekenen voor anderen. Omdat we ernaar streven om onze maaltijden optimaal te maken, merken we vooral op dat gebied dat we te krap in de mensen zitten. Mensen die willen koken, serveren en opruimen. Maar ook wie niks ziet in de horeca, maar graag iets organiseert, timmert of computert is meer dan welkom.



Informatie-inloop

We kunnen ons voorstellen dat je niet zomaar in het diepe wilt duiken. Dat je ons eerst eens beter wilt leren kennen. Daarom organiseren we een speciale informatiemiddag waar het vrijwilligerschap voor De Nieuwe Coenen centraal staat. Een vrijblijvende inloop, met wat lekkers erbij.

Kom ook langs, op **vrijdag 8 september, tussen 15.30 en 19.30 uur.**

ONS NAZOMERS WEEKPROGRAMMA

Maandag

Van 10 tot half 5 *inloopcafé*
Elke eerste maandag van de maand van 10 tot half 1:

Repaircafé

Van 12 tot 2 *lunch*

Dinsdag

Van 10 tot half 5 *inloopcafé*
Van 10 tot 12 *open speelhoek*
voor kleintjes en hun oppas-
opa's en -oma's

Van 12 tot 2 *lunch*

Van half zes tot half acht

Culinaire dagschotel

Woensdag

Van 10 tot half 5 *inloopcafé*
Van half 11 tot half 1:

Raad en D(r)aad

Van 12 tot 2 *lunch*

Donderdag

Van 10 tot half 5 *inloopcafé*
Van 10 tot 12 *open speelhoek*
voor kleintjes en hun oppas-
opa's en -oma's

Elke eerste donderdag van de maand van 10 tot 12:

legpuzzelbibliotheek

Van 12 tot 2 *lunch*

Van half zes tot half acht

lekker warm eten

Vrijdag

Van 10 tot half 5 *inloopcafé*
Van 12 tot 2 *lunch*

Wil je ons ook helpen als vrijwilliger om De Nieuwe Coenen verder groot en gezond te maken? Bel dan met (mevrouw) Hans Dresden: 020 - 223 21 18.

Of mail naar: mw.hans.dresden@gmail.com

www.denieuwecoenen.nl



'Vrijwilliger van het eerste uur' is zacht uitgedrukt. Marianne Maarseveen was er voor de opening van De Nieuwe Coenen al bij. En vanaf het begin dook ze er vol in. Drie dagen ochtenddienst met lunch en verse soep zetten de toon voor de huidige lunches. Daarbij nog vele uren extra plus zendingswerk om het horecadeel van de activiteiten van De Nieuwe Coenen op een goed niveau te krijgen. "Het moet kwaliteit hebben wat we hier doen," was haar devies en dat is het nog steeds.

Ervaring

Ze bracht de nodige horeca-ervaring mee vanuit haar werk als vrijwilliger in de keuken voor de docenten van de Internationale School. "Leuk, en zeker leerzaam", constateert ze, terugkijkend op die periode, "maar ik verlangde na die jaren wel naar werk waar ik meer voor mensen kon betekenen." En dat heeft ze gevonden. Ze werd in korte tijd de spil in de dagelijkse horeca, maakte met de collega's de lunch tot een vaste waarde en ondernam, vaak samen met Claudia Roodheuvel, verschillende uitstapjes naar culinaire evenementen als de kerstmaaltijd en nog recentelijk een geslaagde tapasparty. Medio oktober zag de 'Culinaire dagschotel' het licht en was meteen een succes. Kortom, ze drukte onmiskenbaar haar stempel op het horecagebeuren in De Nieuwe Coenen.

Nieuwe contacten

"Wat het me gebracht heeft? Om te beginnen veel positieve feedback van de gasten die lekker hebben zitten eten. Toch vaak mensen die anders alleen zijn en nu een gezellige avond hebben met anderen. En ook het contact met de collega-vrijwilligers. Ik heb veel nieuwe kennissen gekregen, vrienden ook." Samen met Claudia richtte ze de Coenen Zusters Catering op, een bedrijfje waarmee ze catering aanbieden voor kleine en grotere evenementen. Met hapjes die al bekend en zeer gewaardeerd zijn in kringen van de vaste bezoekers.

Wensen

Natuurlijk zijn er nog wensen. "Jazeker, meer vrijwilligers! En dan graag nog wat meer jongere, maar ik begrijp dat dat niet meevalt als je een druk leven hebt. Maar je krijgt zo veel terug. Als ik tijdens de maaltijd de zaal in kijk en ik zie de tevreden gezichten en ik hoor het geroezemoes en het getik van bestek, ja dan weet je: daar doe ik het voor!"

Huren bij De Nieuwe Coenen: win-win

De meeste mensen weten het wel en menigeen heeft het ook al geprobeerd: de ruimten van De Nieuwe Coenen zijn ideaal om een keer te huren. Het aardige is, dat zowel flinke vergaderingen als gezellige familiebijeenkomsten er prima passen. De Bistro aan de voorkant is een goede keus voor kleine verjaardagen en vergaderingen. Helemaal privé met de tussenwand dicht. Lumière aan de achterzijde heeft alles: ruimte, licht en bij mooi weer uitloop naar het terras. Daar zijn al heel wat kroondagen gevierd in brede familiekring. De prijzen, dat bent u van ons gewend, zijn reëel maar bescheiden. En zeker als er ook catering bij komt kijken, kunnen we heel voordelige afspraken maken. Allemaal 'win-punten' voor de gasten. En onze 'win'? Dat we de hele opbrengst kunnen stoppen in onze huishoudpot. Geen luxe, maar harde noodzaak voor een gezonde exploitatie. Kijk eens op de website, daar vindt u alle bijzonderheden.

Een bijzonder restaurant

Als er iets goed loopt bij De Nieuwe Coenen, dan zijn het wel de maaltijden. Veel stamgasten inmiddels, maar die nemen vrienden en kennissen mee en zo wordt de kring steeds groter. Prachtig! Want dat was precies de bedoeling. Een plek waar je informeel en voor een nette prijs samen kan eten. Een bijzonder restaurant, daar is iedereen het wel over eens. Dat betekent wel dat er ook een paar bijzondere regels zijn. Zoals vooraf en tijdig reserveren. We houden geen voorraad, dus de koks moeten vrij precies weten hoe veel ze moeten inkopen. En dus moet je ook wel komen als je gereserveerd hebt. Of als het echt niet lukt: op tijd afbellen. Als we het zo doen, dan houden we de winst in de tent, om het in onderneerstaal te zeggen. Vergeet ook niet om bij het reserveren uw telefoonnummer door te geven en eventuele wensen (geen vlees) of problemen (allergie). Als we het weten, houden we er met plezier rekening mee.

Evenementen op komst

Vrijdag 8 september

Informatie-inloop voor aspirant-vrijwilligers

15.30 - 18.30 uur

Zondagmatinee 17 september

Cabo en Co: Ein Koffer in Berlin

Berlijnse chansons met zang, viool en piano, 15.00 uur

Woensdag 27 september

Hoogtepunten van Antoni Gaudi,

audiovisuele show door

Henk Butink.

Over de beroemde architect, zijn werk, zijn invloed en vooral.. zijn kathedraal.

15.00 uur

